

*RT Føroyra, Torshavn.* Det er helt selvfølgelig at straks man kommer ind på "Føroyra" tænker på afdøde br. Peter Jensen, som jo var den allerførste Tempel Ridder i Danmark og sammen med br. Peter Bjarne var dem, der holdt sammen og stred den hårde strid i de første vanskelige år i Danmark. Br. Peter Jensen rejste til Færøerne fra København i august 1908, men der skulle gå meget lang tid inden der kom gang i Tempel Ridder arbejdet deroppe. Først d. 14. august 1930 fik man stiftet en Udpost deroppe, og man arbejdede energisk på at få så mange optaget, at man kunne få stiftet Tempel. Det skete endelig d. 22. juni 1933, og Templet blev i øvrigt samme dag ophøjet til Væbnertempel, blandt andet for at undgå at brødrene deroppe fra skulle koste den dyre rejse til København for at få tildelt Væbnergraderne. — Krigsårene gik jo noget lettere hen over Færøerne end mange andre steder, og man kom efterhånden op på 30 brødre, hvilket måtte siges at være et fint resultat, når man tager de særlige forhold i betragtning med forbindelserne fra sted til sted, I betragtning af de ganske særlige forhold på Færøerne gik man med til, at Templet ophøjedes til Ridder Tempel d. 8. maj 1950, selvom der ikke var helt det foreskrevne antal brødre til stiftelse af RT. Det var i øvrigt på Færøerne de første brødre fra Island blev optaget. Der har altid hersket en meget stor offervilje blandt brødrene på Færøerne, og det var derfor helt naturligt, at man gjorde alt for at få sin egen bygning. — Den 22. juni 1969 var alt klart til at indvie Templets strålende bygning, hvor såvel SCM br. Thorleif Hansen som SM br. Aagaard Jensen og en hel del brødre fra Danmark og Norge var nærværende. Det blev — som altid ved besøg på Færøerne — strålende dage, deltagerne fik oplevet og sådan har det været ved de mange senere besøg, der har været aflagt fra Danmark for at støtte vore venner derude i Atlanten.