

Tempel Riddaren



ORGAN FÖR TEMPEL RIDDARE ORDEN I SVERIGE OCH FINLAND

ÅRGÅNG 87

NR 1 • 2006

Framsynta stiftande bröder i Minerva lade grunden till nuvarande lokaler

sidorna 6-7



Förre Mästaren Carl Gustaf Peterson och Mästare Esse Kidén hälsar välkommen till TR-gården i Jönköping. RT Minervas fastighet var fram till 1800-talet ett klockgjuteri.

**HSM:s
nyårshälsning**

sidan 3

**Fyra nyvalda
Mästare presenteras**

sidan 4

HSUM Carl-Gunnar Westberg i intervju:

**Rekryteringsverksamheten en av
Ordens mest stimulerande uppgifter**

sidorna 8-9

Rekryteringsarbetet – vår viktigaste uppgift

År 2006 inleddes med vackert vinterväder och mycket snö i hela landet. Snön bidrar till att dagarna blir ljusare trots att vi fortfarande befinner oss i bara någon vecka från vintersolståndet. Kanske ser vi redan fram emot våren och sommaren.

Ljusare tider är också något vi önskar vår kära Orden. Visserligen ökade antalet receptioner under 2005, framför allt i SPK, men fortfarande är avgångarna betydligt större än nyrekryteringen.

Rekryteringsarbetet förblir därför vår viktigaste uppgift. Av den anledningen har DHR inkallat broder Carl-Gunnar Westberg att som adjungerad ledamot i rådet speciellt svara för att detta arbete intensifieras.

Ett annat område som det

kommer att satsas på framgent är ordenskunskapen. Tanken är att alla bröderna skall kunna så mycket om Orden att de vågar vara företrädare på det lokala planet. Inom Stor Templet för Sverige och Finland kommer detta arbete att ledas av SKN broder Per Fredheim.

Apropå utbildning, den numera traditionella sammandragningen av de nyvalda Mästarna och de som varit M i ett år, kommer att äga rum i Jönköping den 4-5 mars.

Låt oss alla arbeta för att 2006 skall bli ett ljust år för Tempel Riddare Orden.

Med broderliga hälsningar

Jan Olof Nilsson
SM



Tempel Riddaren

Redaktionens adress:

Tempel Riddaren
c/o Lundqvist

Arkitektvägen 1
572 60 Oskarshamn
Tel 0491-833 02

Tel 0491-835 90 (fax)

Anmälan om adressändringar
göres till S i eget Tempel

Tryck: Risbergs, Oskarshamn

Utgiven av:

Tempel Riddare Orden i
Sverige och Finland

Redaktör och ansvarig utgivare:

Leif Lundqvist

I redaktionen:

Jan-Olof Nilsson och
Carl-Gunnar Westberg

E-post: le.lundqvist@telia.com

Hemsidor: www.tempelriddareorden.org
www.tempelriddareorden.se

Nr	Utkommer vecka	Manus senast
2	17	20/3
3	39	21/8
4	48	6/11



Nr 1 • 2006

Tempel Riddarens kontaktombud:

NPK: Anders Perstrand,
RT Umeborg, Umeå.

MPK: Per-Olof Ståhl,
RT S:t Laurentius, Linköping.

SPK: Owe Hellberg,
RT Balder, Halmstad.

Doften av en handling

*"Den späda rosen fina, som doftar salighet,
i mörkret månde skina, besegra dunkelhet"*

Kära vänner och bröder i Tempel Riddare Orden, Lärlingar, Stridskamrater, Väpnare, Riddare och Komturer.

Jag sitter vid min dator för att skriva en nyårshälsning till Er. Mina tankar går ett år tillbaka i tiden. En dryg vecka efter det att jag skrivit mitt manus inför 2005 fick vi budet om den fruktansvärda Tsunamin i Thailand som tog så många liv. När katastrofens verkningar stod klara för oss fick vi uppleva hur många människor engagerade sig med både tid och pengar för att hjälpa de som skadats, för att trösta anhöriga och visa sitt deltagande i deras sorg och smärta.

Det blev en hjälpaktion av sällan skadat slag. Kyrkorna var fulla med folk och stora penningssummor samlades in.

Ett stöd i sorgen

När vi nu närmar oss slutet av detta år, så rivs många sår upp i familjer runt om i Sverige, Norge och Danmark. Jag mötte en kvinna i trappan upp till pastors-expeditionen för någon dag sedan och efter ett kort samtal önskade jag henne God Jul och Gott Nytt År. Då avslöjade hon att hon var på väg upp för att samtala med en av våra präster om detaljerna kring sin makes begravning.

Förra året förlorade hon sin son och ett barnbarn i Tsunamin och det stora deltagande hon fick vid katastrofen var henne till stor hjälp. Till mannens begravning ville hon sjunga den gamla julpsalmen "Det är en ros utsprungen – mitt i den kalla vinter, i midnatts mörka tid". Den hade man sjungit vid minnes-

stunden för sonen och barnbarnet och hon kunde fortfarande känna "doften av den medkänsla och stöd som så många människor gav henne och hennes familj för ett år sedan". Det minnet var ett stöd även vid sorgen efter sin make.

Plats för mystik

"Doften av en handling" tänkte jag när jag åkte hem i min bil. Vi människor, ägare till något så vunderligt som ett levande hjärta, kännande och lidande, borde ju kunna ge varandra mycket mer stöd och uppmuntran än vi gör.

"Doften av en handling" – det låter en smula mystiskt, säger du kanske. Men är inte människan ett mysterium? I allt vad vi är och gör borde det finnas plats för en droppe mystik – en droppe respekt för mysteriet människan. Våra handlingar mot varandra ska vara så att vi kan känna ett hjärtats slag i dem. Är de sådana? Jag frågar mig själv och jag frågar Dig. Är de sådana att våra medmänniskor ett helt år efteråt kan uppleva "doften" av dem?

"Doften av en handling" – det är något att fundera över inför det nya året. Är inte detta vad vi många gånger saknar i ett hetsigt och modernt samhälle – värme och omtanke, hjärta och personlighet som vi behöver när vi står i livets svåra situationer? Ger vi den till andra, så får vi den tillbaka när vi behöver den.

Ett levande hjärta

En berömd filosof sa vid ett tillfälle, att vår värld är den sämsta av världar, den oförnuftigaste. Det kan vara sant om vi bara mäter med förnuftets måttstock.



Men om det finns ett levande hjärta i den, så rubbar detta alla cirklar. För ett levande och lidande hjärtas skull får också det meningslösa mening, utan att vi kan förklara varför.

Vill vi känna den innersta doften av detta hjärta, så får vi gå tillbaka till platsen där jordens älskade hjärta öppnade sig. – Den Evigt Store Mästarens hjärta, brustet på ett kors. Doften av den handlingen skall aldrig gå förlorad.

Värme och medkänsla

Detta var några tankar som jag vill dela med mig till Er, alla bröder i Tempel Riddare Orden. Må den Evigt Store Mästaren ge oss ett verkligt "levande hjärta" så vi kan påverkas till handlingar för våra medmänniskor som verkligen sprider värme och medkänsla och som kan underlätta och förkovra vår gemenskap. Detta är ju grundvalen för hela vår ordensverksamhet och vår överlevnad.

Med de orden vill jag önska Er

ETT GOTT NYTT ÅR

Må FSV följa Er alla under det nya året.

Norrköping den 1 januari 2006.

Eric Lundqvist
Högste Stor Mästare

Nya Mästare installerade

Vid varje årsskifte brukar några Tempel välja nya Mästare. Så även inför 2006, då fyra nya Mästare tillträder. Jag vill inledningsvis tacka de avgående Mästarna för deras engagerade, intresserade och idoga arbete för Templet och Orden, under längre eller kortare tid.

Samtidigt ett varmt välkommen till de nytillträdande som nu skall axla Mästarens ansvarsfulla post.

Nedan ges en kortfattad presentation av de nya Mästarna, som alla i vederbörlig ordning installerats i sina ämbeten under januari månad.

RT Concordia, Stockholm



Kjell Öberg.

Broder Arne Edholm avgår som M efter fem år och till hans efterträdare har tidigare VM Kjell Öberg valts.

Kjell Öberg är född 6 maj 1940. Han växte upp i Nora, med många syskon. Efter genomgången folkskola började Kjell 1954 som lärling i sin fars och farfars firma, som installerade värmeledningar och sani-

tära bekvämligheter. Yrkesvalet var självklart.

Efter 10 år som rörläggare hägrade dock vidare vyer, vilka ledde till studier på gymnasium och därefter på teknisk högskola och examen som civilingenjör. 1976 fick han förfrågan om han ville flytta till Leningrad och leda rörinstallationerna i ett stort hotell om 1200 rum. Han antog erbjudandet och sedan hotellet färdigställdes följde 25 års arbete i många länder, skolor i Algeriet, ambassad i Alger, skyddsrum i Bagdad, två fabriker i DDR, flera hotell i Polen, golfklubb i Moskva och många andra projekt. Familjen, hustru Karin och sönerna har varit med och bott två år i respektive Ryssland, Polen och Irak.

Biodling är ett intresse och så har Kjell en liten udda hobby, han samlar råttfällor. Samlingen, 150 fällor från hela världen, visar att idéerna om hur en fälla skall byggas aldrig tar slut.

Kjell Öberg blev medlem av IOGT i mitten av femtitalet, och är alltsedan dess trogen rörelsen, numera som sekreterare i logen i Täby. Tempelriddare blev han 1986 och har varit sekreterare i UP i Sollentuna i 11 år och VM i RT Concordia i fem år. Han är också styrelsemedlem och ingår i VU för Fastighets AB Concordia, Ordens stamhus, som ägs av Stor Templet för Sverige och Finland (60%) och RT Concordia (40%).

I Stockholm har Kjell bott sedan 1965, men ändå, hans hembygd finns i Nora, enligt honom den bästa plats på jorden.

RT Knappe, Uddevalla



Tommy Janerstrål.

I 12 år har broder Vilgot Wilhelmsson varit Mästare i RT Knappe när han nu lämnar uppdraget. Han kvarstår dock i MR som Sekreterare och är ju dessutom PKCM i Sveriges Södra Provinskapitel. Till efterträdare som M har broder Tommy Janerstrål valts.

Tommy Janerstrål är född 6 juni 1944 i Göteborgstrakten. Han är gymnasieingenjör och har nästan hela sitt yrkesaktiva liv varit egen företagare. Under åren 1969–1972 och 1974–1985 drev han en mekanisk verkstad med som mest 45 anställda. Under avbrottet 1972–1974 var han produktionschef vid AB Hydromarin vid detta företags nyetablerade fabrik i Galway, Irland. Under verkstadstiden drev han också jordbruk i mindre skala. År 1985 satsade han helt på jordbruket men startade också som bredvidverksamhet en liten mekanisk verkstad, vilken han fortfarande driver. Sedan ett par år har han tjänst som chef för fastighets-, kyrkogårds- och administrationsförvalt-

ningarna inom Foss-Krolstads Kyrkliga Samfällighet inom Svenska Kyrkan.

Tommy Janerstrål är gift sedan 1965 med Ingela, de har två utflugna barn och två barnbarn. Han är medlem av IOGT sedan 1952 och blev medlem av RT Knape genom reception 1991. När han nu valts till Mästare lämnar han uppdraget som CM.

Han är kommunal fritids-politiker för centerpartiet med många fötroendeuppdrag inom jordbruksrörelsen och Svenska Kyrkan med mera. Övriga fritidsintressen är musik, sommarstugan på Orust, utfärder med husbilen och båten, frågesport, korsord, RT Knape och familjen.

RT Balder, Halmstad



Owe Hellberg.

När Mästaren broder Bengt Gustavsson avled efter en kortare tids sjukdom år 2005 fick VM Owe Hellberg upprätthålla ämbetet som Mästare resten av året. Vid valmötet valdes han till Tempelns Mästare.

Broder Owe Hellberg är född den 24 juli 1931 i Långhem i Kinds Härad och uppvuxen i Kinna och Horred. Han har genomgått realskola och därefter självstudier hos Hermods samt

flera specialinriktade kortkurser.

Han är gift med Wivi och de är bosatta i Falkenberg sedan 1960. I cirka 30 år har han varit egenföretagare i livsmedelsbranschen.

Owe Hellberg blev tidigt medlem i IOGT-NTO, där han varit starkt engagerad med olika uppgifter, för närvarande som förvaltare för deras fastighet i Falkenberg. I Tempel Riddare Orden inlänkades han 1963 genom UP i Falkenberg och RT Balder. Han har haft olika poster i Tempel och UP sedan 1965 bland annat i MR från och med 1984, nu senast som VM.

Som kyrkligt intresserad har han haft många uppdrag inom kyrkan, såsom ledamot i stiftfullmäktige i Göteborgs stift, i egendomsnämnden i Göteborgs stift, kyrkofullmäktige i Falkenberg och är fortfarande kyrkvärd i Falkenbergs församling.

RT Sirius, Skellefteå



Thure Johansson.

Broder Stefan Löfstedt har valt att lämna mästarteposten efter sju år i ämbetet. Till hans efterträdare har utsetts broder Thure Johansson.

Broder Thure Johansson, som bor i Skellefteå, är född den 14

november 1943 och recipierade i Orden 1986. Han tillhör MR sedan 2002, ett år som Kaplan och tre år som Vice Mästare. Han är dessutom fastighetsköpare i RT Sirius fastighet sedan 1999.

Vid sidan om jordbruket, som såldes 1989, har Thure Johansson varit anställd som skogstraktorförare och lastbilschaufför. Sedan 1987 arbetar han som arbetsledare hos Skellefteå Kraft.

Familjen, hustru Gunnel, tre vuxna barn och sju barbara ligger honom varmt om hjärtat.

Han tillhör EFS och blev medlem i MHF redan som 16-åring. Hans fritidsintressen är förutom Tempel Riddare Orden, motion för eget välbefinnande, jakt, fiske och sommarstugan.

Broder Thure Johansson ser fram emot uppgiften som Mästare med viss bävan men också med förhoppning om att fler ska vilja gå med i Orden och avge sitt nykterhetslöfte.

Min förhoppning är att de nya Mästarna skall finna sig väl tillrätta med uppgifterna som Mästare och att de engagerat skall arbeta för brödernas, Tempelns och Ordens bästa. Lycka till i det ansvarsfulla uppdrag Ni åtagit er.

Jan-Olof Nilsson
SM

I nummer 4/2005 av Tempel Riddaren fanns ett referat från RT S:t Laurentius i Linköping 70-års jubileum. I bildtexten till bilden på insidan i tidningen angavs felaktigt att damen på bilden bredvid FM i S:t Laurentius Carl-Axel Linge var hans hustru. Broder Linges hustru avled för några år sedan. Damen på bilden heter Hilda Elenbo. Tempel Riddaren ber om ursäkt för detta fel.

Framsynta bröder i RT Minerva bildade andelsförening för framtida fastighetsköp



En vägg i förrummet utanför tempelsalen pryds av en stor fresk med pelare och en trappa. Symboliken är uppenbar för alla Tempel Riddare.

År 1923 invigdes det nuvarande Templet Minerva i Jönköping. De första 16 åren arbetade man i förhyrda lokaler. Men redan från början var bröderna i Minerva mycket förutseende. Samma år Templet grundades bildades en andelsförening för att finansiera ett framtida fastighetsköp.

År 1933 köpte andelsföreningen som numera övergått till en byggnadsförening en fastighet som bestod av ett äldre kulturhus vid Norra Strandgatan där det tidigare funnits ett klockgjuteri. Denna verksamhet höll på till mitten av 1800-talet.

Köpet finansierades genom att bröderna köpte andelar i den byggnadsförening som bildades. Även nya medlemmar fick, ge-

nom en extra avgift vara med och få en andel. Före Mästaren Carl Gustaf Petersson, som numera är ordförande i Byggnadsföreningen Mimer och även fastighetsförvaltare, berättar att det i dag, så vitt man vet, inte finns några andelar hos enskilda medlemmar. Alla andelar är överlämnade som gåva till och förvaltade av RT Minerva.

Det hus Templet idag har sina lokaler i, det så kallade stenhuset, fanns inte vid köpet av fastigheten. Där låg då ett hus i villastil som revs och sedan uppfördes vid Axamo.

Tio lägenheter

På Tempels fastighet uppfördes en ny huskropp i sten med fyra våningar där Tempels lokaler inrymdes. Den del av fastigheten

som utgör lokaler är på 510 kvadratmeter. Carl Gustaf Peterson har i en kort historik över Tempels fastighet Bikten 4, berättar att byggnadsföreningen 1975 sökte rivningstillstånd för den del som gränsar mot Östra Storgatan och Björngränd. Jönköpings kommun ville dock bevara dessa fastigheter och avslög begäran om rivningstillstånd och köpte i stället denna del av fastigheten.

Köpesumman använde byggnadsföreningen för att helrenovera det så kallade stenhuset och ett trähus intill som idag inrymmer tio lägenheter med en sammanlagd yta på 736 kvadratmeter. Dessa lägenheter hyrs ut på öppna marknaden och ger byggnadsföreningen en viss inkomst vilket också innebär att fastigheten kan hållas i gott skick genom regelbundet underhåll.

Stenhuset inrymmer fräscha och ändamålsenliga lokaler för Tempels verksamhet. Fyra-fem steg under markplan finns tempelsalen. Alldeles utanför dörrarna till tempelsalen har kapprum och toaletter i ordningställts. En vägg i förrummet pryds av en stor fresk med ordensmärket, ett antal pelare och trappa. Symboliken i denna målning är uppenbar för alla Tempel Riddare.

Utsikt över Vättern

En halvtrappa upp från markplanet i stenhuset kommer man till matsalen med ett kök. När matsalen inte används för brödråmåltider eller andra sammankommster och fester i Tempels regi hyrs den ut till föreningar



Högst upp i fastigheten finns ett speciellt rum där Mästare Rådet har sina sammanträden. Numera är det Esse Kidén (t h) som håller i klubban vid mötena. Förra Mästaren Carl Gustaf Petersson är numera ordförande i byggnadsföreningen.

konstverk, bland annat med motiv från Jönköping, i form av tavlor som hänger på väggarna. De flesta tavlorna är gjorda av medlemmar i RT Minerva. RT Minerva har ända sedan Templet instiftades haft en stabil verksamhet med ganska god uppslutning på möten av de cirka 130 medlemmarna i Templet.

Förra Mästaren Carl Gustaf Petersson och nuvarande Mästaren Esse Kidén är mycket glada och stolta över Tempelns fina och trivsamma lokaler, som numera benämns TR-gården, vilket också framgår av en skylt ovanför entrédörren till lokalerna. De medger att bröderna i Jönköping är, i motsats till en del andra Tempel, lyckligt lottade över att ha egna lokaler och slippa dela med någon annan orden.

Leif Lundqvist

och organisationer, till exempel IOGT-NTO, MHF och Hälsofrämjandet.

Villkoret för att en organisation ska få hyra är att det inte förekommer alkohol, understryker Mästaren Esse Kidén.

– Vi har också rökfritt i alla våra lokaler.

Ytterligare en våning upp möts man av ett ljus och stort klubb- rum möblerat med små sitt- grupper och med en fin utsikt över Vättern och ända upp mot Omberg i Östergötland.

På denna våning finns även ett rum där Mästare Rådet samlas för sina möten. Väggarna i detta rum är prydda med porträtt på tidigare Mästare i Templet. I anslutning till klubb- rummet finns också en mindre expedition för byggnadsföreningen.

Lyckligt lottade

I de olika lokalerna i "TR-gården" finns också en hel del



FM Carl Gustaf Petersson och M Esse Kidén i klubb- rummet framför en av de många konstverk som pryder väggarna i Tempelns fastighet.

En nödvändig vitalisering av Ordens rekryteringsarbete

Som omnämndes i Tempel Riddaren nr 4-2005, har Det Högsta Rådet vidtagit strukturella förändringar inom Rådet. Detta innebar bland annat att på posten som Högste Stor Under Mästare inträdde Carl-Gunnar Westberg och på posten som Högste Stor Kaplan Kjell Krey Dagsloth.

Tempel Riddaren ställer här nedan ett antal spörsmål till den nye HSUM.

Det Högsta Rådet väljes vid varje General Konvent av Det Högsta Templet. Får DHR då göra sådana omändringar utan att fråga Det Högsta Templet?

Detta skall Du egentligen fråga DHR om. Jag tror mig om att känna Tempel Riddare Ordens Lag ganska väl men faktiskt ställde jag samma fråga som Du till DHR, när jag fick förfrågan om ämbetet.

I TRO:s Lag Kap II §14: Det Högsta Rådet åligger: står näst sist "att å Det Högsta Tempels vägnar mellan General Konventen vidtagna åtgärder, även sådana, som ej äro i Ordens lagar förutsedda men av omständigheterna kunna påkallas". Båda dessa förändringar, såväl utbildning i ordenskunskap som rekryteringen har ju med Ordens framtida verksamhet och fortlevnad att göra. Kan någonting vara viktigare än detta? Sen skall man komma ihåg att hela omorganisationen är på prov fram till General Konventet i Växjö. Vad man fattar för beslut där är en annan sak.



Carl-Gunnar Westberg.

Varför väntar man då inte till GK i Växjö?

Min motfråga blir: Har vi någon tid att förlora? Enligt mitt sätt att se har det sedan länge brunnit i knutarna.

Nu är denna fråga inte helt ny. Redan i slutet på 80-talet och början på 90-talet var vi en grupp under ledning av dåvarande SM Bertil Järholm med Sune Lundqvist i Skellefteå som primus motor som framställde en del arbetsmaterial avsedd för rekryteringsverksamheten, varav de mest kända kanske är "Vidga våra värden" "En broder till" med flera. Avsikten var att utbilda informatörer, som ute i Provins Kapitlet skulle vara de olika Templen behjälpliga. Det hela föll på att vi aldrig fick fram några bröder, som var villiga att åtaga sig detta uppdrag. Sedan var stödet från den dåvarande högsta ledningen inte helt ok.

Man tyckte sig ha andra viktiga saker att behandla. Men detta är historia.

Du är ju en "kändis" inom Tempel Riddare Orden. Få av våra bröder har väl undgått att höra eller se Dig i något sammanhang. För ett år sedan blev Du Ordens Patriark. Du har Ordens högsta utmärkelse, Eklundsmedaljen i Guld. Du är sedan 1993 PKM i Södra Provins Kapitlet och därmed också medlem av STMR, under senare år som SCM.

Du har i nära 40 år varit medlem i olika Mästare Råd. Under Dina 19 år som M i RT Molay hade Du runt 10 receptioner i IG. Du har också tidigare sagt att Du skall lämna Dina uppdrag vid GK i Växjö. Nu accepterar Du ett nytt uppdrag som huvudansvarig för strategin när det gäller den svåra rekryteringsfrågan. Hur går detta ihop?

Jag förstår Din fråga. Beträffande receptionerna var det inte bra. Samtidigt har det lärt mig, hur svårt en M och hans Råd i många av våra Tempel har det. Som PKM har en av mina uppgifter varit att ingjuta mod hos våra M. SM Jan-Olof Nilsson sade i ett av sina många tal: "Se bakåt för att minnas, se uppåt för att tro, se framåt för att hoppas". Dessa tre, att minnas, att tro, att hoppas får aldrig lämna oss.

Därför har jag accepterat det nya uppdraget. Eftersom jag blivit tillfrågad av DHR, så anser man väl att jag kan utträtta någonting. Kom också ihåg att upp-

draget är på prov. Ingenting är sagt om att det är jag, som skall fortsätta efter GK i Växjö. Mina övriga uppdrag lämnar jag efter GK i Växjö. Nya, yngre bröder måste in. I det nya uppdraget har måhända åldern inte så stor betydelse. Där finns kanske andra aspekter.

Du är känd för att kunna prata både mycket och länge. Du får fem minuter på Dig att utveckla vad Du vill med Ditt nya uppdrag som HSUM.

Tänker Du på Churchill när han i ett exklusivt sammanhang frågade hur länge han skulle prata. "Skall jag prata några timmar eller en kvart? För det senare behöver jag förbereda mig".

Men jag gör ett försök. Efter samrådsmötet i Borås den 14-16 oktober 2005, överlämnade jag till DHR vid sammanträde i Oslo 2-4 december "Utredning om rekryteringsverksamheten" samt "Förslag till handlingsplan för den fortsatta rekryteringsverksamheten inom Tempel Riddare Orden". Denna plan omfattar dels en bakgrund till den nuvarande rekryteringsverksamheten, hur man i olika omgångar från ledningens sida försökt hjälpa Templen i verksamheten och det är ju detta som det hela går ut på: *Att hjälpa och stödja Tempel och Utposter i deras arbete.*

Till detta har jag bifogat ett förslag i 13 punkter som jag räknar med att varje Tempel Riddare skall få del av vartefter.

Huvudinnehållet är följande:

- Stor Under Mästaren i varje Stor Tempel leder verksamheten.
- Provins Kapitel Mästare Rådet i respektive Provins Kapitel biträder SUM enligt dennes anvisning.
- Under Mästaren i Templet le-

der rekryteringsverksamheten i nära samarbete med Mästaren.

- I Utpost leder Förste Vakthavande i nära samarbete med Sändebudet rekrytering.
- Om möjligt skall en ny tilltänkt broder först bli Lärling i Utpost. Finns inte Utpost inom rimligt avstånd, kan UP-mötet genomföras i Templet.
- Efter varje reception samt vid varje kvartals slut skall rapportering ske till SUM med kopia till HSUM.
- Efter varje reception i Tempel skall Stor Mästaren sända ett välkomstbrev till den nye Tempel Riddaren. SUM underrättar SM.
- Rekryteringspärm – för närvarande med arbetsnamnet "En broder till" avsedd för UM respektive FVH skall framställas. Olika åtgärder och tillvägagångssätt skall här belysas.
- Varje Tempel skall ha en hemsida. Information om vad denna skall innehålla finns på Anslagstavlan.
- Tempels UM och M samt Utpostens FVH och SB kommer att kallas till ZON-träff under en lördag i september/oktober månad 2006. Samlingar beräknas hållas i Växjö, Eskilstuna och Umeå, där även danska och norska bröder skall vara med.
- Respektive PKM organiserar ZON-träffen i samråd med SUM och HSUM samt ansvarar för kallelse till respektive Tempels och Utposters deltagare. ZON-träffen leds av SUM och HSUM. I ZON-träffen deltagare också samtliga medlemmar i PKMR.
- Grunden för all rekryteringsverksamhet är kunskap om Orden och dess inre arbete.
- Att "Våga fråga" innebär också att vara beredd på motfrågor om vad Tempel Riddare Orden

innebär och står för. Därför har DHR också utsett HSKN att leda denna utbildning i Ordenskunskap för att via Templens KN förmedla detta till bröderna.

Inte svaret skyldig

Ett litet tips! Alla har vi någon gång blivit tillfrågad om vad TRO är. I dag nöjer sig ingen med svaret – hemlig. Svaret har Du i första paragrafen i TRO:s Grundval: *"Tempel Riddare Ordens ändamål är att sammanföra män med etiska och sociala intressen till ett brödraskap, byggt på kärlek och trofasthet"* och, tillägger jag, *genom att samla lärdomar i det förgångna, verka i det nuvarande till gagn för kommande släkten.* Ha dessa ord i Din plånbok. Då blir du aldrig svaret skyldig.

Att leda detta arbete blir uppgiften för såväl UM i Tempel som FVH i Utposten. Framtiden för hela Tempel Riddare Orden kommer att bero på att denna verksamhet lyckas. Ledare i varje Stor Tempel är SUM. Förutom honom kommer ämbetsmännen i PK samt HSUM i DHR att finnas tillgängliga.

Tillsammans med alla våra bröder i Tempel Riddare Orden skall vi inte tveka om att detta arbete skall bära frukt i form av nya bröder till våra Tempel. Ett tåg startar långsamt men farten ökar efter hand. Så skall vi också göra, men till skillnad mot tåget skall vi hela tiden öka farten. Att gripa sig an denna verksamhet torde vara en av de mest stimulerande uppgifterna som finns inom Orden. Tempel Riddare Ordens idéinnehåll är väl värt att förmedla till våra medmänniskor.

Tiden talar för oss. Jag har i dagarna läst om en tilltagande de-

Forts på sidan 10 ►

Sex litauiska män blir Lärlingar

Utpostritualen tolkas till ryska

Den första Utposten utanför Norden sedan 1938 blir snart verklighet. I mars kommer nämligen sex män från Vilnius till RT Gyldenløve i Halden, Norge, för att invigas till Lärlingar. Unikt blir att receptionsceremonin kommer att tolkas till ryska.

Det Högsta Rådet utsåg hösten 2004 en Internationell Kommitté med uppgift att arbeta för Tempel Riddare Ordens utbredning. Kommittén består av HSSKM Anders Wiking, Trollhättan, M i RT Gyldenløve Erling H Günther, Halden och Ragnar Tjärnström, RT Sirius, Skellefteå.

Under DHR ska vi samordna projekt och insatser för att skapa och upprätthålla kontakter i länder där Orden inte är verksam idag. Vidare ska kommittén arbeta för att Utposter och Tempel bildas och utvecklas och svara för översättning av ritualer och annan litteratur.

Översatt till ryska

Eftersom vi bor långt ifrån varan-

dra arbetar vi mestadels via e-mejl. I augusti 2005 möttes vi i Mölndal och beslöt då att följa upp det projekt som startats i Litauen av de norska bröderna Erling H Günther, Ola E Mathiesen och Vagn Christensen. Dessa och HSM Eric Lundqvist besökte under hösten 2004 Vilnius och lämnade ytterligare information om Orden. Tyvärr förstår inte så många engelska särskilt bra och man valde därför att låta översätta Utpost Gradens ritual och annat material till ryska för en kommande reception.

I september reste två representanter till Vilnius för att informera dem som visat intresse att genomgå reception i Utpost Gradens om vad som krävs för att söka medlemskap i Utpost. Fjorton män närvarade och nu har sex av dessa undertecknat ansökan.

Finsktalande

Utposten i Litauen blir den första utanför Norden sedan Tempel Riddare Ordens Supreme Coun-

cil fördes över från USA till Skandinavien 1938. Receptionen planeras äga rum under våren i RT Gyldenløve i Halden.

Vid kommitténs möte diskuterade vi också möjligheter att förbereda etablering av Utpost i Finland för finsktalande och i Estland; en TR-broder har översett UP-ritualen till finska. Vi tror också att London, där det bor närmare 40 000 svenskar, erbjuder en god potential för vår Orden.

Det blir spännande att vara med om receptionen i Halden. Det blir en ny erfarenhet då den genomförs med hjälp av tolk från norska till ryska! Vi hoppas att receptionsceremonin ska bli en minnesvärd högtid för de blivande Lärlingarna och önskar dem framgång i deras framtida UP-arbete.

Ragnar Tjärnström

Forts från sidan 9

batt i Storbritannien om det kraftigt ökade alkoholmissbruket i samhället. Även i Sverige börjar man vakna. Med hänsyn till den även här alltmer utbredda användning (misshushållning) av alkoholhaltiga drycker och andra droger och att detta uppmärksammas i press, radio och TV torde vårt arbete framöver inte vara mindre betydelsefullt.

Alkoholskadorna ökar i förfä-

rande omfattning. Kostnaderna för detta blir framöver oerhört betungande för våra länder. Därför kan vi räkna med att myndigheter och politiker kommer att stödja vår verksamhet. Kanske kan det återigen bli "inne" att vara helnykterist.

Tack, broder HSUM, nu har Du nog överskridit Dina fem minuter. Helt säkert får vi i Tempel

Riddaren skäl att återkomma i detta ärende framöver. Rekryteringsverksamheten är ju inte något nytt i Tempel Riddare Orden men säkert behövs en vitalisering och i den hoppas även vår tidning att få medverka.

Leif Lundqvist

Utnämningar

STICG: Nils-Erik Söderqvist, RT Knape, Uddevalla, Jan-Gunnar Nilsson, RT Minerva, Jönköping, Egon Johannesson, Olof Edwards-son, RT S:t Sigfrid, Växjö, Per Nygren, RT S:t Andreas, Värnamo, Donald Sundh, RT Bröderna, Boden, Lennart Wästeräng, Kurt Eriksson, Rolf Kartberg, RT Felicia, Göteborg, Kent Ivarsson, RT Jämtborg, Östersund.

OPK: Ingvar Hammarström, RT S:t Laurentius, Linköping, Erik Lööf, RT Westgothia, Skara, Folke Gärdebring, RT Excelsior, Kristianstad, Stig Nilsson, Rune Wossmar, RT Pro Pace, Ludvika, Karl-Erik Karlsson, RT Veritas, Borås, Arne Hermansson, Rolf Johansson, RT Knape, Uddevalla, Gunnar Persson, VT Oscarsborg, Oskarshamn, Lennart Heiwe, RT Concordia, Stockholm, Torsten Burström, RT Umeborg, Umeå, Göthe Koverberg, Paul Stenmark, RT Sirius, Skellefteå, Gösta Lindqvist, Allan Borg, Alvar Wate, RT Virtus, Kristinehamn, Allan Sunnliden, RT S:t Eskil, Eskilstuna, Olle Olofsson, RT Hermes, Karlskrona, Sture Fredbäck, RT Ansgarius, Norrköping, Sture Hedman, Bengt Eskel, RT Veritas, Borås, Einar Jading, RT S:ta Gertrud, Västervik, Lennart Söderström, Bengt Grellsgård, RT Ariel, Falun, Bertil Persson, Gustaf Lindström, RT Nordanskog, Örnsköldsvik.

EMS: Kjell Lindberg, RT Idun, Hudiksvall, Per Hallström, RT Wästmannia, Västerås, Lars Moberg, Björn Edström, Elve Andreasson, RT Ariel, Falun, Lars-Gustav Oskarsson, RT S:t Laurentius, Linköping, Bo Nilsson, VT Silvermalmen, Sala, Rolf Liljander, VT Finlandia, Helsingfors, Lars-Olof Grönlund, RT

Det Högsta Templets Valnämnd

Enligt Ordens Lag Kapitel II §12.5 har Det Högsta Rådet, efter förslag från Stor Tempeln för Sverige och Finland, Danmark, samt Norge och Island, till Valnämnd inför Tempel Riddare Ordens General Konvent 2007 i Växjö, utsett följande bröder:

USK broder Hans Sverredal, RT S:t Erik, Uppsala +46 018 54 01 68
Muserongränd 1 H, SE-756 45 Uppsala, Sverige
hans.sverredal@hem.utfors.se

USK broder Kjell Wahlström, RT Jämtborg, Östersund +46 063 51 36 11
Köpmangatan 63 B, SE-831 33 Östersund, Sverige

USK Broder Börje Hedberg, RT Veritas, Borås +46 033 25 57 24
Villavägen 25, SE-518 33 Sandared, Sverige

USK broder Rune Sundby, VT Tord Foleson, Verdal +47 74 04 11 31
NO-7650 Verdal, Norge
r.sundby@online.no

SK Knud Larsen, RT Skt Budolfus, Aalborg +45 98 12 39 60
Nørre Trandersv. 13, DK-9000 Aalborg, Danmark
knud.larsen@mail1.stofanet.dk

Nya medlemmar

RT KNAPE, Uddevalla
Leif Sjöberg, Munkedal

RT SIRIUS, Skellefteå
Anders Eriksson, Skellefteå

RT S:TA GERTRUD, Västervik
Sten-Åke Andersson, Överum

VT VÅRDKASEN, Varberg
Anders Pettersson, Uppsala

RT CONCORDIA, Stockholm
Johannes Sommardahl, Gnesta

Jämtborg, Östersund, Kaj Gustav Blomqvist, Stig Westerberg, VT Vasaborg, Vasa, Rolf Carlsson, RT Minerva, Jönköping, Olle Olofsson, Sven-Olof Streijfert, RT Hermes, Karlskrona, Rune Ernryd, Samuel Alteryd, Bo Hansson, Odd Sandberg, RT Westgothia, Erik Thaagaard-Jensen, VT Bonitas, Alingsås.

HDG: Bjarne Hammarström, VT Vasaborg, Vasa.

Riddare Templet Valkyrian

i Söderhamn

inbjuder bröder och damer till

100-årsjubileum

lördagen den 22 april 2006

13.00 Öppet hus med kaffeservering i Godtemplargården, Åsgatan 9

15.00 Högtidsmöte i Tempelsalen med tal av HSM Eric Lundqvist, Musik m m

18.00 Bankett i Vågbrocenter Musik, sång m m

21.00 (c:a) Avslutning

Pris per kuvert 325:–
Insättes på pg 8 57 17-1

Klädsel:
EHD med dek., damer valfri

Anmälan/avgift senast 1 april till S Olof Törnqvist, Djurbergsgatan 8, 826 32 Söderhamn, tel/fax 0270-146 09

Julmöte med luciatåg och OPK-utnämning



RT Veritas i Borås Förra Mästare Bengt Eskel (i mitten) utnämndes vid Templets julmöte den 10 december till Ordens Patriark efter 50-årigt medlemskap. Han gratulerades bland annat av Templets Mästare Per-Ingvar Krantz (t v) och stor Mästaren Jan-Olof Nilsson.

Sedan RT Veritas firat sitt 100-årsjubileum på ett mycket värdigt och i alla avseenden uppskattat sätt i februari månad avslutades verksamhetsåret med ett välbesökt IG-möte lördagen den 10 december.

Drygt 120 deltagare, 96 egna bröder samt 26 gäster från 13 olika Tempel hälsades välkomna av Mästaren Per-Ingvar Krantz. Närvarande vid mötet var också hela Stor Tempel Mästare Rådet för Sverige och Finland, som hade förlagt sitt sista årssammanträde till Borås. Även HSCM Steffen Bentsen från Oslo samt HSKM Anders Wiking från Trollhättan besökte julmötet.

Templets Mästare hälsade vid detta tillfälle den nya adjunge-

rade ämbetsmannen i DHR, Carl-Gunnar Westberg välkommen. Han fördes nu, efter organisationsförändringen av DHR, för första gången in såsom HSUM. Även M i VT Vårdkasen, Varberg, PKKR Rolf Träff, M i RT Balder, Halmstad Owe Hellberg samt M i RT S:t Eskil, Eskilstuna Sören Gustafsson hälsades varmt välkomna.

Julmötet inramades av många vackra julsånger som framfördes av RT Veritas sångkör under ledning av Templets Organist och körledare Jan Reinholdsson. Kören underhöll även under den efterföljande brödråmåltiden.

Gediget ordenskunnande
Efter ritual med legenden om

riddaren Raniero skedde för första gången i RT Veritas utdelning av Ordens veterantecken. Denna utmärkelse delades ut till bröderna Holmer Alfredsson, Ingvar Björling, Curt Govik, Stig Larsson, Lennart Bergman samt Bengt Bergman.

Sammanrådets höjdpunkt var utnämningen av Templets FM Bengt Eskel till Ordens Patriark. SM Jan-Olof Nilsson delade ut OPK-tecknet på dagen 50 år efter att broder Bengt inträdde i Orden. Han har under dessa 50 år innehaft flera ämbeten i Mästare Rådet bland annat Mästare under åren 1993-1999. Broder Bengt har också delat med sig av sitt gedigna ordenskunnande och kunskaper i fastighetsförvaltning såväl i RT Veritas byggnadsförening som i styrelsen för Ordens Stamhus i Stockholm. I personliga och varma ordalag hyllade SM den nyutnämnde Patriarken. Denne fick också mottaga samtliga bröders välgångsönskan.

Vid den efterföljande brödråmåltidens julbord lät sig bröderna väl smaka av den goda julmaten. Senare på kvällen framträdde Borås och Sjuhäradsbygdens Lucia med tärnor och sjöng de vackra och traditionella Luciasångerna.

Börje Hedberg
Martin Hedberg, foto